



Medlemsnytt 3-2023

Ordföranden har ordet

När vi närmar oss slutet av 2023 kan man lätt hitta negativa saker som hänt under året. Detta gäller i världen med bland annat krig och klimatkris. I vårt land har väl stigande priser inte undgått någon. Det är dock viktigt att se det positiva i både det lilla och stora i tillvaron. Idrottsgemenskap i olika former är ett bra motmedel mot det negativa. Att se på match, träffa kompisar, prata om gemensamma minnen är några tips. Vår Guldklubb, med nu 80 medlemmar, är en förening som träffas och trivs tillsammans. Hoppas att du har möjlighet att komma på någon av våra aktiviteter under 2024.

Något OS 2030 blir det inte i Sverige men visst händer det mycket varje år i vårt land beträffande internationella evenemang.



Conny Lindvall

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) har gjort följande sammanställning för 2024: Vasaloppet Mora 2 mars, VM i dragkamp inomhus Helsingborg 8-11 mars Svenska skidspelen Falun 15-17 mars, EM i Fotboll flickor Malmö och Lund maj, VM i Rallycross Höljes 2-5 juni, EM i Bordtennis ungdom Malmö juli, VM i Fri idrott veteran Göteborg 13-25 aug, VM i Flugkastning Karlshamn aug, VM i Segling i 505 Varberg prel. 1-10 aug, VM i Innebandy herr Malmö 7-15 dec och VM Bordtennis Junior Helsingborg dec. Något som intresserar dig att åka och se på? Guldklubben kanske också kommer att vara med på något av ovan.

Tack för allt engagemang för skånsk idrott i år och alla trevliga möten som vi haft i Guldklubben tillsammans under detta jubileumsår, då vi fyllde 15 år.

Njut av kommande helger! Ta väl hand om er och era kära!

Conny Lindvall

Guldklubben Skåne firade 15 år tillsammans med en ny idrott

23 Guldklubbare, 19 medlemmar och fyra gäster, passade på "att täcka den skånska kartan färdig" under jubileumsåret genom att den 15 oktober samlas hos Kristianstads DFF i samband med näst sista omgången i damernas fotbollsallsvenska när KIF Örebro vid avspark stod på motsatta planhalvan till hemmalaget Kristianstad DFF.

Damfotboll hade till en början svårt att få rotfäste i Kristianstad. Framgångarna i omgivning, Lönsboda GoIF och Wä IF hörde till de första skånska föreningarna som etablerade sig på elitnivå. Lönsboda GoIF deltog redan premiäråret med rikstäckande seriesystem, 1977, i division 1 södra Götaland, som då var den högsta serien, och hamnade på fjärde plats medan Wä IF premiärspelade i högsta serien 1980: nedflyttning direkt.

År 1997 vann Wä IF Division 1 södra med nio måls marginal före Varbergs GIF DFF. Debutåret i allsvenskan 1998 blev Wä IF nia i allsvenskan och slog med en poängs marginal ut klassiska Öxabäcks IF från högsta serien, för tid och evighet. På hösten samma år, efter att Kristianstads FF blivit fyra i division 1 södra, hände det viktigaste, Wä IF och Kristianstad DFF spelade 1999 i allsvenskan under namnet Kristianstad/Wä IF och kom på åttonde plats. Från 2006 då föreningen fick namnet Kristianstad DFF men ändå viktigare tog beslut om en satsning från grunden är

Kristianstads DFF ett begrepp i svensk damfotboll: två gånger trea i allsvenskan, Säsongen 2013-14 silver i Svenska Cupen – det är Kristianstad DFF som är sin trakts bidrag till den svenska elitbollen.

Just i år har den organisatoriskt unga föreningen KDFF markerat ytterligare ett steg – tränaren Elisabet Gunnarsdottir slutade efter 15 säsonger sitt uppdrag som huvudtränare för seniorlaget. Ett tungt inlägg i debatten om hur länge tränare ska stanna i en förening. Kristianstad DFF har visat att andra mått än år, månader och veckor är avgörande för bra samarbete och resultat inom föreningar. Helt enkelt är det så att det finns inga vare sig regler eller normer som reglerar sådant.

Tänk att vi inte kommit längre trots att den organiserade idrottsrörelsen i vårt land närmar sig 150 år...

„lägg också gärna märke till att Kristianstad DFF ännu inte fyllt 20 år men trots det tycks ha en del att lära ut. Guldklubsmedlemmarna bjöds på en strålande service – vi kunde välja mellan att se match från inomhus eller utomhus men fick i gengäld inte se en alltför bra match. Med hela världen som upptagningsområde och 50 år efter damfotbollens genombrott kvar i världseliten försvinner våra bästa spelare. Det får vi leva med – dessbättre får vi göra detsamma av ett hårt arbetande föreningsliv som ser till att svensk idrott trots allt som händer i världen står sig stark och ständigt hittar nya vägar att utvecklas.

Guldklubbens medlemmar har som ett led i det blygsamma jubileumsfirandet 2023 getts möjligheter att följa och konstatera detta.

Vilket glatt oss mycket under året under nedslagen i den skånska verkligheten, hos Ystads IF i vårt nationella handbollsmecka, hos entusiasmen bland påskyndarna av parkour i Helsingborg, en helt vanlig dag på en vanlig skånska idrottsplats i mellan-Skåne (Höör) och så avslutning hos en idrott (damfotboll) som när vi var unga inte alls togs på allvar.

Säg inte annat än att idrotten har och har haft en stor betydelse i vårt land och i våra liv – om fem år fyller Guldklubben Skåne 20 år!!!

Roger Gottfridsson

Tre från Furulunds IK har fått ta emot RF:s förtjänsttecken

Sven-Arne Hansson och Bertil Eklöv började besöka idrottsplatsen Ljungvalla i Furulund ungefär samtidigt, i slutet av 1950-talet.

Där har de bokstavigt talat stannat kvar efter den klassiska vandringen genom småklubbens alla led, pojklag, juniorlag, seniorlag, ledaruppgifter och livslång samhörighet. Detta har lett till att båda har utsetts till mottagare av RF:s förtjänsttecken – Bertil 2019 och Sven-Arne 2021. En tredje stark FIK-profil, Tore Jönsson, tog 2019 också emot RF:s förtjänsttecken för sitt mångåriga arbete i föreningen. Han har numera dragit sig tillbaka och beskrivs av sina mångåriga kamrater Bertil Eklöv och Sven-Arne Hansson vara den som lagt ned mest tid för deras förening.

De ingår i den långa och lysande rad av ledare som gjort svensk idrott till vad den är, internationellt beundrad och som betytt att Sverige blivit ett gott land att leva i.

Båda minns det tidigt väckta fotbollsintresset.

- Problemet var ju att fotboll för ungdomar började först när man var i 15-16-årsåldern. Yngsta pojklagsåldern var 16 år, dessförinnan spelade vi bara med pojkar från närmaste grannskapet och i skolan och heller inga ”riktiga” matcher.

Bertil (76 år), som ligger ett år efter i spåret, var utespelare:

- Jag har spelat på de flesta platser i laget. Bäst trivdes jag i det som man i dag kallar mittfältet men förr gick under begreppet ytterhalv. De flesta av mina matcher, jag spelade 530 seniormatcher för föreningen, gjorde jag kanske ändå som försvarare.

Sven-Arne, född ett år tidigare (1947) var storväxt, blev målvakt och hann med 350 matcher för sin förening:

- Min pappa hade åkeri och efter att jag tagit realen körde jag ”på Europa” i två år. Det hindrade både träning och matcher.

Kring 1965 var Furulunds IK ordentligt på gång. Föreningen bildades 1910 och ingår i den första vågen av nya idrottsföreningar. Det var främst i städerna och i de större industrisamhällena som idrotten tog plats. Blygsamt med dagens mått mätt. Idrotten bedömdes generera många bra egenskaper: befolkningen hade något att ägna sig åt eller att titta på. Av betydelse var att skötsamheten och då inte minst kraven på nyktert uppträdande fanns i idrotten. I företagets generositet fanns också dolda förhoppningar om att facklig verksamhet, som på den tiden alltid bedrevs utanför arbetstid och -plats, skulle konkurreras ut. Nästan överallt var det fotboll som uppskattades mest av såväl aktiva som publik, vilket i sammanhanget kan upplevas något motsägelsefullt med de stora markytor som krävdes för att anlägga planer och marken kostade pengar redan på den tiden. Men det är klart, 22 spelare plus domaren kräver bara 230 kvadratmeter per man. Under en dubbelmatch i tennis har varje spelare i alla fall nästan 200 kvadratmeter att röra sig på, skillnaden är inte så stor...

Föreningen växte sig stark. Under åren har en del andra grenar förekommit, främst friidrott och brottning. Som bäst har Furulunds IK spelat i gamla division 3, idag att jämföra med division 1.

...och 2024 har damerna kvalificerat sig för damernas div 2, division 4 med "rakt" räknesätt.

År 1970 hade både Bertil och Sven-Arne slutat sina aktiva engagemang. Båda hade medverkat i byggandet av det som kan kallas "moderna faciliteter" på Ljungvalla – helt enkelt lokalutrymmen: kansli, materialutrymme, omklädningsrum med hygienutrymmen och annat. Några år senare, båda fanns alltså kvar i föreningen, strulade ekonomin och föreningen krävde "allas" insats.



Bertil Eklöv och Sven-Arne Hansson

En händelse som Sven-Arne minns speciellt:

- En i föreningen involverad hade på något sätt kontakt med en ung sångare från Malmö som hette Hans Andersson. Vi skrev kontrakt på 5 000 kronor, vilket var lite av en chansning. Under tiden mellan att kontraktet skrevs och framträdandet vid vår fest på vallen slog emellertid Hasse "Kvinnaböske" Andersson igenom. Det ledde till att det kom över 800 besökare för att höra honom på Ljungvalla. Det ledde till att föreningen på nytt fick en bra och ordnad ekonomi.

Både Bertil och Sven-Arne engagerade sig tidigt som ledare. Sven-Arne valdes in i styrelsen 1977 och hann med att vara verksam som bland annat ordförande 1985-1999 medan Bertil ingick i styrelsen i 35 år, varav 28 som kassör. Från 1979 till 2013 hade han uppdrag i föreningens styrelse.

Båda har massor av minnen att berätta. När de minns kompletterar de varandra. Det är inte mycket som hänt i Furulunds IK de senaste 60-70 åren som de inte har koll på.

Jag börjar fundera, skulle det inte vara möjligt för Furulunds IK – och för den delen alla föreningar som har en lång historia – att låta erfarna ledare sprida berättelser om hur det var förr – för det vet de inte? Låta yngre föreningsmedlemmar bli kunniga om vad som hände på den tiden då det, exempelvis inte fanns några kommunala institutioner att vända sig till och få hjälp av så fort det var problem med någonting på idrottsplatsen.

Bertil och Sven-Arne berättar inte bara om det för idrottsverksamheter alltid stora problemet, bristen på pengar. De har trivts i idrotten och Bertil berättar att intresset sitter i:

- Nu för tiden ser jag hur mycket idrott som helst på TV. Efterhand har en sak slagit mig, fotboll blir allt mindre intressant.

Kanske ska det ljuda en varningsklocka nu? Tar fotbollen sin dominans som given...?

Fotbollens styrka har varit de små men också sällan förekommande ingreppen i regler och bestämmelser. Taktiska ändringar sker inte på samma sätt, inte över en natt.

En fråga: börjar den riktigt breda men ej klubbfanatiska publiken tröttna på spelarnas taffliga försök att simulera skador? Påverkas vi av spelarnas/agenternas guldfeber? Är det något som borde diskuteras mer än det gör?

När Bertil och Sven-Arne började vistas regelbundet på idrottsplatsen var fotbollsintresset på topp i vårt land. I VM på hemmaplan 1958 hade Sverige tagit silver, tvåa efter Brasilien (vars spelare inom parentes sagt, blev nästan lika populära som de svenska, Pelé, Didi, Vava och allt vad de kallades).

Med Furulunds IK och VM 1958 är det något extra. Hade inte italienska klubben Inter när de samma år köpte Furulunds store son Bengt Lindskog "smugglat undan" paragrafen i hans kontrakt med den tidigare klubben, Udinese Calcio, hade Bengt varit en av spelarna i Sveriges trupp. Paragrafen innehöll nämligen att Bengt hade rätt att spela VM för Sverige. Men eftersom Italien inte klarade att kvalificera sig för slutspelet var inte VM så viktigt i Italien.

"Pojkarna" i Furulunds IK besöker då och då matcher på sin hemorts idrottsplats men uttrycker att "det blir allt längre mellan besöken" och de finner en tänkbar anledning.

- Det är samma spel och samma förening men hur är det med föreningskänslan och idealiteten? Det är viktigt att dessa grundpilar i föreningslivet hålls vid liv. Utan brett engagemang kommer intresset för idrott att minska!

Det blir mycket sådant prat under några timmar i den byggnad som, efter en dokumenterad mordbrand ödelade det mesta vid Ljungvalla för många år sedan, återuppstått. Nu en både rymlig och fin byggnad,

som gjord att hålla i gång en förening från och i. Den används också flitigt av furulundsborna när de firar bröllop och födelsedagar.

När Bertil och Sven-Arne tittar ut över den anläggning de i hög grad bidragit till kan de inte låta bli att påminna varandra om den tidens verkliga gissel, kritningen av linjer:

- Klippa gräset gick väl an men krita linjer det tog tid. Vad vi minns tog det fyra timmar att krita hela planen.

År 1969 var Furulunds IK i den första organiserade seriematchen för damer. Eftersom Skånes FF ställde sig avvaktande till fotboll för damer organiserade tidningen Arbetet (främst Thorsten Frennstedt) en serie till vilken sju lag anmälde sig. I den första matchen möttes IFK Malmö och Furulunds IK i Malmö, IFK Malmö vann med 7-2.

- I dag är det flickorna som ökar mest i vår verksamhet, säger FIK-duon och kan vid intervjun rapportera ett rykande färskt medlemstal för Furulunds IK:
- Vi hade årsmöte i går kväll och då fanns 418 medlemmar i matrikeln. Det är en enda medlem lägre än ”vårt gällande rekord”, ett år redovisade vi 419 medlemmar.

Roger Gottfridsson

Medlemsavgiften 2024

Guldklubben Skånes årsavgift för 2024 är 150 kr och sätts in på bg 301-5591. Ange ditt namn.



Lund den 15 december 2023

Erwin Apitzsch
Redaktör